

Poëzievaart – Waterdicht

28 oktober 2014 gingen vier poëziegroepleden en vijf introducées op een boottocht met Waterdichtvaren. Rianne en Jonna van de poëziegroep had Louk Roell gevraagd om een tocht met vooral **vrouwelijke dichters** te organiseren.



Het was eindelijk een droge dag, zij het wat fris, en we zaten dan ook met dekens over de schouders aan de koffie, te luisteren naar de voorgelezen gedichten terwijl we door de gracht voeren. Het was echt een succes, een leuk uitje!

