

NLdoet: Voorjaar in de bieb!

De Vrouwenbibliotheek doet dit jaar weer mee aan NLdoet !

Het is weer de tijd van het jaar - tijd voor een grondige voorjaarsschoonmaak in de Vrouwenbibliotheek en het voorjaarsklaar maken van ons 'tuintje'. Binnen gaan we alle boeken afstoffen en de kasten schoonmaken. Buiten gaan we ons plaatsje van 8 bij 2 meter 'plantklaar' maken ((steentjes verwijderen, aanharken e.d.) en - als het weer het toelaat - stekjes planten. Tussendoor is er ruimte voor veel kletsen, thee en lunch. Na afloop praten we tijdens de borrel/koffie na met de vaste vrijwilligers.

We zijn dus druk in de weer op zaterdag 12 maart tussen 11 en 15:30 uur. De borrel/thee/koffie/koekjes begint rond 15 uur. Eerdere jaren zaten we altijd vol voor wat betreft het aantal vrijwilligers. Heb je zin om mee te doen, wacht dan niet te lang met je aan te melden.



Vrijwilliger in de Vrouwenbibliotheek?



Een paar van onze vrijwilligers zijn verhuisd, gaan nieuwe wegen zoeken of hebben nieuwe banen en zijn daarom gestopt vorig jaar of zijn andere dingen gaan doen voor de Vrouwenbibliotheek . We hebben dus plaats voor **nieuwe vrijwilligers!**

Dus zie je wat in het schrijven van recensies (die nog gelezen worden ook!), Mailchimp invoeren in de Vrouwenbieb, fondsen werven en beginnen met Crowdfunding enzo, of onze sociale media-accounts vullen met interessante en leuke items over vrouwen(literatuur), kijk dan op ons profiel bij de vrijwilligerscentrale!

Katja Berkenbosch

 Ik ben Katja Berkenbosch (1970) woon in Amsterdam en ben werkzaam als kunstenaar. Boeken, soms verscheur ik ze tot kleine snippers om daar schilderijen van te maken, maar vrees niet met de boeken uit de bibliotheek spring ik keurig om, en de boeken in mijn goed gevulde kast worden gekoesterd, met aandacht gelezen en herlezen, hoewel dat laatste eigenlijk te weinig.

Favoriete genres zijn briefwisselingen, dagboeken en biografieën, ik houd van de klassiekers maar wil ook ieder jaar een paar debutanten lezen, er zijn schrijvers van wie ik alles wil te lezen, en de filosofieplank heeft ook aantrekkingskracht. Ik wissel graag van gedachten over een boek, de ogen van een ander kunnen iets toevoegen, je op een ander spoor zetten of weer andere dingen doen ontdekken. Het er over schrijven maakt dat je met aandacht terugkijkt en zorgvuldig je leeservaring weergeeft.

Het lijkt me leuk als de site van de vrouwenbibliotheek een plek wordt waar veel valt te ontdekken over boeken van vrouwen, ik hoop daar zo nu en dan iets aan toe te kunnen voegen.